

ELIM HOLDING HANDS



NYHETSREV 1:2020

Vi är glada att få möta er genom detta nyhetsbrev från vår familj och församling i Indien!

JUL OCH NYÅR

Vi tackar Gud för den välsignade tiden kring jul- och nyår tillsammans med barn och personal i projekten. Innan jul såg vi många behov. Tillsammans med barnen och personalen fastade vi och bad om Guds ombesörjande. Alla barn var efteråt mycket glada och tacksamma över både jul och nyår.

BESÖK FRÅN SVERIGE

Vi är även tacksamma över att pastor Bengt Westh och broder Gunnar Björkenor, två av personerna i det svenska supportteamet till Elim Holding Hands, hade möjlighet att besöka oss under två veckor i februari 2020.



STORT TACK

Vi hade hoppats kunna skicka detta nyhetsbrev mycket tidigare, men vår tid och vårt schema har varit mycket utmanande.

Våra hjärtan är alltid, för er, i bön och tacksamhet för era trogna böner och generösa stöd.

Vi hade inte kunde kunna bära ett så stort ansvar utan Gud, genom era böner. Vi saknar ord för att uttrycka hur glada vi är för alla människor som gått samman i Elim Holding Hands, vilket har möjliggjort arbetet med att sprida Jesu himmelske kungarike i Oodlabari, Indien.

FRAMTID OCH HOPP

Jag vill dela ett bibelord, som jag fick till mig under nyårsdagen:

Jeremia 29:11 "Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp."

Detta är goda ord från Herren för år 2020, så jag blev mycket uppmuntrad och välsignad.

Tack till er alla, Gud välsigne er!

